



VAKANTIE

Kom we zijn weg'.

En Hij voer met hen het meer over naar een eenzame plek
om daar alleen te zijn
en wat uit te rusten...

Zo staat het ongeveer in Mc 6, 31-32

Jezus' voorstel om vakantie te nemen is heel bescheiden.

Alsof Hij wilde zeggen:

verwacht daar nu ook niet alles van.

Vakantie is geen wonderrecept
dat plotseling alles herstelt
en alles geneest.

Vakantie is maar de valies,
alles hangt ervan af:
wat steek je erin?

In die korte evangelie-anekdote
ligt een blauwdruk van vakantie:

- Kom we zijn weg!

De zorgen, de drukte
en de eentonigheid
van het alledaagse werk
achter zich laten.

Manu Verhulst